

In de serie 'discipelschap' een preek bij Markus 3:14-15 – discipelschap begint met: bij Jezus zijn...
 We zongen tijdens de dienst uit Ps.34:4,5, Gez.47, 169:1,5,6, Opw.462, EL 270 en 461

Sommigen van ons gaan weleens met elkaar op vakantie. Dapper! Want je ziet álles van elkaar. Hoe laat je uit bed komt, hoeveel je drinkt, hoe je met je vrouw omgaat...

Jezus kiest twaalf mannen uit. Wat is het eerste wat Hij van ze wil: dat ze bij Hem zijn...

We kijken eerst even nauwkeurig hoe 3:14-15 in elkaar steekt:

En Hij maakt er twaalf voor klaar

om met Hem te zijn,

en om hen uit te zenden

om te prediken,

en macht te hebben om de demonen uit te drijven.

Het gaat dus om twee dingen: éérst bij Hem zijn en dán uitgezonden worden.

Een apostel is iemand die blijkbaar eerst bij Jezus moet zijn geweest om vervolgens uitgezonden te kunnen worden. Hij moet een goed verhaal hebben. Een apostel is een kroongetuige van Jezus' leven tot aan zijn hemelvaart (Hand.1:21-22). Als hij op pad gaat, moet hij in naam van God kwade geesten kunnen verdrijven, om ruimte te maken voor de Geest van God. Paulus heeft het over de tekenen van een apostel (2 Kor.12:12).

Markus vertelt dat Jezus deze apostelen 'maakte'. Hij vormde ze. Hoe?

Door ze uit de grote massa te roepen. En door ze vervolgens dus bij Hem te laten zijn. Ze moeten álles van Hem zien – Hij heeft niets te verbergen.

Hoe gaat Hij om met collaborateurs (tollenaren)? Met vrouwen, Samaritaanse, verdrietige, overspelige? Wat zegt Hij tegen kerkleiders? Bij wie gaat Hij eten? Hoe doet Hij dat Zelf: onbezorgd leven, je andere wang toekeren?

Het heeft ook iets ontroerends: Jezus wil dat deze mannen bij Hem zijn, letterlijk mét Hem. Alsof Hij niet zónder hen kan. En dat is ook zo. Althans, zo wil Hij dat. Hij maakt Zich afhankelijk van deze mannen. Als Jezus straks terug gaat naar zijn Vader, blijven deze twaalf achter. Zij zullen zijn verhaal in woorden en daden verder brengen! Dankzij hun getuigenissen weten wij hoe Jezus is.

De heilige Geest van Jezus waart rond over deze wereld. Mede in het getuigenis van de twaalf apostelen.

Daarom kan Paulus ook ruim na de hemelvaart zeggen: de Heer is dichtbij! (Fil.4:5).

Aan ons de uitdaging om te ervaren: hoe dan?

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken!

1. De apostelen vormen een kleine groep uit een grote groep. Sta nog eens stil bij die verschillende groepsgroottes, ook in ons huidige gemeenteleven. Wat vind je daarvan?
2. De vertaling van vers 14 is in de NBV wat vrijer dan hierboven. Heb je daar een mening over? Let op, sta hier niet te lang bij stil!
3. Als jij drie jaar zo dicht bij Jezus was geweest – wat van Hem had jou dan het meest geraakt, denk je?
4. Hoe was Jezus in de afgelopen maand dichtbij jou?
5. Evangelicalen hebben het over 'practicing the presence of God'. Wat zouden ze daarmee bedoelen?
6. Het getuigenis van de apostelen is heel belangrijk: is dat voor jou een motivatie om bijbel te lezen?
7. Neem eens een kerkelijk 'onderwerp' in gedachten, waarover je een zeer uitgesproken mening hebt. Kun je aan de kring uitleggen in hoeverre de nabijheid van Jezus je zo'n vurige voor- of tegenstander heeft gemaakt?
8. Zou je aan een buitenkerkelijke durven te zeggen dat je probeert met Jezus op te trekken?
9. Voor wie meer wil.
 - a. Wat lees je in de bijbel over apostelen? Zijn dat alleen degenen die in de begintijd fysiek bij Jezus waren? Of hebben die mannen opvolgers gekregen (de paus, apostelen in naar hen genoemde kerken)? En als je een antwoord gevonden hebt: hoe belangrijk vind je dit?
 - b. Wat lees je in de bijbel over het uitdrijven van demonen?